

Ayıcıklar nehir kıyısında hopluya zıplaya ilerlerken, başlarının üzerinde dans eden yusufçukları gördüler.

Ama çok geçmeden nehir hızlandı ve önlerindeki şelalenin uğultusu duyuldu.

Milly, "Neredeyse geldik," dedi.

Köşeyi dönen Murray, "Ayy!" diye ciyakladı.



Murray, “Endişeler beni durduramaz!” diye neşeyle haykırdı. Endişesini kutuya atıp kapağını sıkıca kapattı.

Milly, “Hazır mısın?” diye sordu.

Murray, “Hazırım!” diyerek başını salladı.





Milly, Murray'ye sıkıca sarıldı. "Şelaleler *gerçekten* büyük ve gürültülüdür," dedi. "Ama aynı zamanda güzeldir de."

Murray, "Su beni sürükleyip götürmez mi?" diye sordu.

Milly kararlı bir sesle, "Ben senin pençeni tutarsam götürmez," dedi. Murray bir an düşündü, sonra başını salladı.

Eve dönerlerken Milly, "Endişeleri paylaşmak onları daha küçük hissettirir," diyerek Murray'yi teselli etti.